



MICHELSTADT



Nederlands stadskaart

2026

1 Historisch Stadhuis



Het bouwjaar 1484 is in het hout gegraveerd met Arabische cijfers die gebruikelijk waren in de laatgotische periode. De tiendenrechtbank kwam bijeen in het open gemeentehuis. Team Burgers en Tienden vormden de zogenaamde omstandigheid. Het eervolle hof had zijn zetel op de bovenverdieping en doet vandaag de dag dienst Gebouw tevens in gebruik als trouwzaal.

2 Protestantse Kerk



De kerk werd grotendeels gebouwd tussen 1461 en 1537 en was gewijd aan de aartsengel Michaël en Sint Kilian. In plaats daarvan stond in vroegere tijden een houten kerk van de Iro-Schoten, die werd vervangen door een Karolingische stenen kerk. De crypte die hier ligt Graven van Erbach is een belangrijke begraafplaats.

3 Löwenhof & Thurn- und Taxis Gebouw



De voormalige herberg "Zum goldenen Löwen" werd gebouwd door graaf Erbach-Fürstenau moerascommissaris Johann Nicolaus Friedrich. Zijn initialen en het bouwjaar (1755) sieren de decoratieve gevel van het barokke gebouw. Door Vroeger stond hier ook het huidige administratiegebouw ooit een postkantoor van Thurn und Taxis.

4 Markt Fontein



De aartsengel Michaël staat op een kubussteen die het wapen van de graaf en de stad toont en houdt met zijn vlamme zwaard en zielenschubben het kwaad uit de stad weg. De uit zandsteen gehouwen patroonheilige is niet de naamgenoot van de stad. "michlinstat" komt van het Oudhoogduitse woord "michel" (=groot).

5 Oud Smederij

6 Oud Apotheek

7 Schoonmoeder Fontein



Graaf Georg I van Erbach schonk de fontein, die tot 1575 op het marktplein stond. Naast het wapen van Erbach bevindt zich het wapen van de Pfalz (Elisabeth van de Pfalz was zijn vrouw), het wapen van Baden (Beatrix van Baden was van hem schoonmoeder) en het wapen van Wertheim (Maria von Wertheim was de schoonmoeder van Elisabeth).

8 Onderste Poort

9 Pension „Zum Grünen Baum“

10 Soldaat Huis

11 Synagoge



Het huis, gebouwd in 1791, dient nog steeds de Joodse gemeenschap Gemeenschap als plaats van aanbidding. Seckel Löb Wormser, Baal Schem von Michelstadt, werkte hier van 1822 tot 1847. Zijn laatste rustplaats vond hij op de Joodse begraafplaats in Michelstadt. In 1979 werd de staatsrabbijn benoemd tot lid van de synagoge dr. I.E. Lichtigfeldmuseum geopend.

12 Stadsmuur

13 Uitkijktoren

14 Linde Plein

15 Bovenst Poort

16 Oud Verven

17 Oud Pension „Zur Sonne“

18 Bron Kilian

19 Kellerei



Het gebied kwam in 815 als schenking in het bezit van Einhard, de biograaf van Karel de Grote. Het Lorschklooster sloot zich aan zijn erfenis en liet abt Gerbodo het Frankische hof uitbreiden. De verwoesting in 1307 volgde op de Wederopbouw. Vanaf de 16e eeuw woonde hier een graaf Administratief ambtenaar, de zogenaamde "Keller".

20 Dief Toren



In deze hoektoren van de wijnmakerij werden criminelen vastgehouden tot de dag van de rechtszaak of vanaf de bekendmaking van het vonnis tot de dag Uitvoering van het vonnis. Er was geen lagere deur; de gevangenen werden via een luik de kerker binnengebracht. De betekenis van de Mercuriussteen die in de toren van de dief is ommuurd, is onbekend.

21 Graaf Fuchs Huis

22 Administrateur Pfreundt Huis

23 Oude Muntfabriek

24 Bevelhebber Spindler Huis

25 Bibliotheek Nikolaus Matz (Kerk Bibliotheek)

26 Oud Brouwerij

27 Oud Museum Kamer

Gästeinformation Michelstadt
Marktplatz 1
64720 Michelstadt
E-mail: touristik@michelstadt.de
www.michelstadt.de

00496061-74610

openingstijden
maandag: 10-12 uur
dinsdag-vrijdag: 10-17 uur
zaterdag, zondag, feestdag: 11-15 uur